

OPBOUW

Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

maart 2020

73^e jaargang, nummer 3

Algemene editie



Bij de afbeelding op de voorpagina:

Detail uit het onderste middenpaneel van het altaarstuk 'De aanbidding van het Lam Gods', geschilderd door de gebroeders Hubert en Jan van Eyck (1432).

Sint Baafskathedraal, Gent (B).

Het afgebeelde lam stelt Jezus Christus voor. Links naast het lam staat een kelk, waarin het bloed van het lam (dus het bloed van Jezus) loopt. Dit verwijst naar het laatste avondmaal, waarbij Jezus een beker met wijn doorgeeft en zegt dat het 'zijn bloed' is dat voor alle mensen vergoten wordt.



Na de recente restauratie kijkt het lam de kijker weer aan met een menselijke blik, zoals het oorspronkelijk geschilderd was.

Bijdragen voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente te kunnen financieren. U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekening:

NL21RABO0373713614

tnv Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Bestellen collectebonnen:

De Collectebonnen zijn op een vel ter waarde van € 50 verkrijgbaar. U bestelt ze door het bedrag van € 50 (of het meerdere ervan) plus € 1 voor papier en versturen over te maken aan de lutherse gemeente (NL21RABO0373713614 tnv de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen) onder vermelding van 'collectebonnen' en uw postadres.

Verzoeken de kerkrentmeesters tevens een e-mail (elgg.kerkrentmeesters@gmail.com) of een briefje (Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen) te sturen; soms komt de informatie namelijk niet volledig op onze bankafschriften terecht en dan kunnen wij de betaling niet thuisbrengen.

U ontvangt de collectebonnen per post thuis.

Inhoud

Meditatie: De kracht van Gods Geest	4
Maatregelen coronavirus.....	6
Kerkdiensten april - mei 2020	7
Orgelspel.....	8
Cantatediensten 12 april en 10 mei (vesper)	9
Uit de kerkenraadsvergaderingen van januari/februari.....	10
Viering van naamgeving en zegen	12
Een nieuw geluid	13
Metamorfose van de domineeskamer	14
Cantorij	15
Ontmoetingsmiddag in april.....	15
Van de diaconie: Collectedoelen	16
Activiteiten Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.....	18
Koningsdagconcert 27 april	19
Uitgaansagenda Lutherse Kerk.....	19

Meditatie: De kracht van Gods Geest

In de afgelopen weken is onze wereld er anders uit komen te zien. Terwijl wij in de kerken onderweg waren naar het hoogfeest van Pasen, zijn wij door de opkomst van het Coronavirus stilgezet. Veel van onze dagelijkse gewoontes en vertrouwdheden zijn plotseling niet meer mogelijk. Menselijk contact, dat zo belangrijk is voor ons welzijn en ons hele bestaan, is flink teruggeschroefd.

Samen moeten we er alles aan doen om de snelheid van verspreiding van het virus te vertragen en daar zijn wij al goed mee bezig door de soms verregaande regels van de overheid op te volgen.

Wij worden in deze dagen stilgezet. Nog nooit heb ik een 40-dagentijd meegemaakt, waarbij de noodzaak tot inkeer en bezinning zo tastbaar aanwezig waren. We moeten haast wel, want veel in ons dagelijkse doen is anders en we weten nu nog niet hoe het er volgende maand zal voorstaan. De 'autopiloot' werkt op dit moment niet meer, de veiligheid van de routine biedt nu even minder houvast.

Dit zorgt voor onzekerheid en raakt ook aan gevoelens van angst, want wat moet ik nu en hoe gaat het straks verder? Juist in deze tijden is het goed en belangrijk om te kijken wie wij zijn en wie God is voor ons. Ik ben ervan overtuigd dat wij gezegend zijn met Gods Geest. En ik nodig u uit om deze tekst van de apostel Paulus goed tot u door te laten dringen, wellicht hardop te lezen en te herhalen:

*God heeft ons zijn Geest gegeven.
Niet om bange mensen van ons te maken,
maar moedige mensen, vol liefde en
geduld.*



2 Timoteüs 1 : 7 (BGT)

In deze dagen horen wij veel berichten over grote gemeenschappelijke kwesties. Het Coronavirus, maar ook de vluchtelingen crisis en de klimaatverandering vragen om een nuchtere blik, betrokkenheid en solidariteit. Laten wij ons in deze bijzondere 40-dagentijd uitnodigen om stil te staan bij deze tekst uit de Bijbel, die ons herinnert aan de kracht die ons gegeven is.

Met Pasen zullen wij Christus' overwinning op de dood vieren met de uitroep "Hij is waarlijk opgestaan!" – geen macht of kracht, geen angst voor leven of dood die Gods zoon kon tegenhouden. En in deze geest zijn wij geroepen om te leven: niet bang, maar moedig en vol liefde en geduld. De huidige omstandigheden maken duidelijk en voelbaar, hoe wij als mensen met elkaar verbonden zijn en aangewezen op elkaars nabijheid en steun. Door de

gedeelde zorgen kunnen wij naast onzekerheid en angst juist nu ook Gods leiding ervaren in een kalme geest, die nieuwe en creatieve vormen van verbondenheid in ons wakker maakt. Deze geestkracht wens ik ons allen toe, in een tijd die ons voor veel gezamenlijke uitdagingen stelt.

Als steun en richting op deze weg beveel ik u een gebed aan van overgave en vertrouwen:

*Gott, zu dir rufe ich.
Sammle meine Gedanken, hilf mir zu beten;
ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht;
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht;
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe;
ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede;
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist die Geduld;
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weist den Weg für mich.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.*

- o - o - o -

*God, ik roep naar jou.
Bundel mijn gedachten, help mij bidden;
ik kan het niet alleen.
In mij is het duister, maar bij jou is het licht;
ik ben eenzaam, maar jij verlaat mij niet;
ik ben kleinmoedig, maar bij jou is hulp;
ik ben onrustig, maar bij jou is vrede;
in mij is bitterheid,
maar bij jou is geduld;
ik begrijp jouw wegen niet,
maar jij wijst mij de weg.
Aan jou de eer in eeuwigheid.*

Dietrich Bonhoeffer

Ds. Maren Overbosch

Maatregelen coronavirus

Zoals bekend heeft de overheid op 12 maart vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus genomen. Naar aanleiding daarvan heeft de classis Groningen-Drenthe van de PKN de gemeenten geadviseerd, de kerkdiensten voor de periode tot en met eind maart af te gelasten.

Als kerkenraad van de ELG Groningen hebben wij na zorgvuldige afweging besloten om ons aan te sluiten bij dit advies. De lutherse vieringen van 15, 22 en 29 maart zijn daardoor komen te vervallen. Met een brief zijn de leden daarover zoveel mogelijk, per e-mail of anderszins, geïnformeerd.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken zullen wij opnieuw beoordelen op welk moment de vieringen weer zullen worden hervat. De kerkenraad zal proberen iedereen op de hoogte te houden.

Veel informatie in dit blad is dus onder voorbehoud!

Actuele informatie over de kerkdiensten is te vinden op onze website: www.elgg.nl/agenda en diensten. Ook kunt u altijd mailen of bellen met de predikante of kerkenraadsleden (zie de adressenlijst op de voorlaatste pagina).

Wij hopen elkaar zo spoedig mogelijk, gezond en wel, weer bij onze vieringen te kunnen ontmoeten! In de tussentijd roepen wij gemeenteleden op om naar elkaar te blijven omzien, door bijvoorbeeld een kaartje te sturen of een telefoontje te plegen naar elkaar.

Kerkenraad en redactie Opbouw

Kerkdiensten april - mei 2020

De diensten beginnen om 10.00 uur in de Kerkzaal, tenzij anders vermeld.
In diensten met een  wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

CORONAVIRUS

**Zoals hiernaast is aangegeven, zijn de diensten in maart vervallen.
De informatie hieronder is onder voorbehoud.**

APRIL

- apr 5 Palmzondag**
m.m.v. de Lutherse Cantorij
voorganger: ds. L.O. Giethoorn
- apr 9 Witte Donderdag** **19.30 uur**
 **gezamenlijke dienst met de Kleine Oecumene**
in de Lutherse kerk, Haddingestraat 23
voorgangers: ds. M. Overbosch e.a.
- apr 10 Goede Vrijdag** **19.30 uur**
gezamenlijke dienst met de Kleine Oecumene
in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
voorgangers: uit de drie kerken
- apr 11 Stille Zaterdag** **21.00 uur**
gezamenlijke dienst met de Kleine Oecumene
in de Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14
voorgangers: ds. L.J. Lijzen e.a.
- apr 12 Pasen**
cantatedienst m.m.v. Bragi a-capellakoor AFGEZEGD
voorganger: ds. M. Overbosch
- apr 19 Quasi modo geniti**
voorganger: ds. Y.C. de Groot
- apr 26 Misericordias Domini**
voorganger: ds. G.H. Renting

MEI

mei 3

Jubilate

voorganger: ds. A.J. van Ess

mei 10

Cantate

17.00 uur

cantatevesper m.m.v. de Lutherse Bach Academie

voorganger: ds. M. Overbosch

mei 17

Rogate



voorganger: ds. R.P. Yetsenga

mei 21

Hemelvaartsdag

10.00 uur

gezamenlijke dienst met de Prot. Gem. Groningen

in de Lutherse kerk, Haddingestraat 23

voorganger: ds. M.P. Baas

mei 24

Exaudi

voorganger: ds. G.H. Renting

mei 31

Pinksteren

regiodienst met Luthers Oost-Groningen

in de Lutherse kerk, Haddingestraat 23

voorganger: ds. M. Overbosch

Orgelspel



In de regel speelt onze cantor-organist Tymen Jan Bronda.

Op 9 april speelt Robert Koolstra.

Er is deze keer geen opgave van het orgelspel.

Cantatediensten 12 april en 10 mei (vesper)

NB. Het koor heeft AFGEZEGD

Op **zondag 12 april 2020** (Pasen) zal J.S. Bach's cantate **Christ lag in Todesbanden BWV 4** klinken in de Lutherse kerk.

De cantate wordt uitgevoerd door het Bragi a-capellakoor, solisten & The Northern Consort o.l.v. Rein de Vries. Solisten zijn Meike Wijma (sopraan), Jeroen Helder (tenor) en Michiel Nonhebel (bas).

Het lied *Christ lag in Todesbanden*, waar deze cantate op gebaseerd is, is een paaslied met oude papieren. Luther vertaalde het uit het middeleeuwse Latijn en het staat ook nu nog in ons Liedboek: nr. 618. Deze misschien wel eerste cantate van Bach behandelt alle zeven coupletten van dit oude lied - per omnes versus dus - zonder recitatieven of aria's.

Na een wat naar binnen gekeerde sinfonia, volgen de verzen in een symmetrisch model: koor, duet, solo, koor (het centrale deel), solo, duet, koor. In deel 1 worden de versregels met korte motiefjes ingeleid, maar zingen de sopranen die regels van de melodie in lange noten. In deel 2 valt de strenge, ostinate baslijn op – misschien om de begrippen *zwingen* en *Gewalt* te benadrukken. Deel 3, zeer expressief, schrijft een heerlijke viool-descant boven de tenorpartij voor, ter viering van de overwinning op zonde en dood. En zo gaan de variaties door, tot aan de eenvoudige vierstemmige zetting van couplet zeven.

Op **zondag 10 mei**, zondag Cantate, is er weer een cantatevesper. Aanvang: **17.00 uur** ('s ochtends is er dan geen dienst).

De Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda zal de cantate **Die Donnerode TWV 3:6** van Georg Philipp Telemann (1681-1767) uitvoeren.

De verwoestende aardbeving die Lissabon op zondag 1 november 1755 trof maakte sommige Europeanen tot atheïst, en bracht Telemann tot het componeren van de Donnerode, in 1756. Het werk werd razend populair en was in 1760 al 13 maal uitgevoerd, en dus voegde Telemann er een tweede deel aan toe, het deel dat deze zondag klinkt. De koren zijn eenvoudig en homofoon geschreven, maar de instrumentatie is dramatisch. Om gewicht en kracht te benadrukken schrijft de componist twee achtereenvolgende bas-aria's voor: krijgshaftig, met felle, vallende en puntige 'loops' in de strijkers. Ze contrasteren met de sopraanaria, die 'angenehm' van karakter is: "Schönster von alle Geschlechten", gesierd met traverso's. In de tenoraria vallen de prachtig uitgesponnen melisma's op in de woorden *Gesang* en *erhoben*.

Uit de kerkenraadsvergaderingen van januari/februari

Behalve de gebruikelijke vergaderingen had de kerkenraad in februari ook nog een bijzondere vergadering, namelijk met synodepreses ds. Andreas Wöhle van de Lutherse Synode en Arau Vermeer, voorzitter van de Financiële Commissie van deze synode. Bovendien bestond de reguliere vergadering in februari voor de helft uit een gesprek met classispredikant ds. Jan Hommes. In beide besprekingen stonden de huidige situatie en de toekomst van onze gemeente centraal. Samenvattend citeer ik hier twee punten uit het verslag dat ds. Jan Hommes van zijn bezoek aan ons maakte:

- 'Er zijn wel zorgen: de grote vergrijzing en de financiële middelen waarbij er nog wel vermogen is, maar de exploitatie een tekort vertoont.'
- 'Opmerking: Nadenken over samenwerken is lastig en ingewikkeld, maar zeker noodzakelijk, ook dat er op dat gebied besluiten worden genomen en aansluiting wordt gezocht en gevonden.'

Beide gesprekken verliepen in goede harmonie, met begrip voor ons streven naar behoud van de lutherse traditie en met oog voor de positie van waaruit wij die traditie overeind willen houden. Dat neemt echter niet weg dat men er ook wees dat er op niet al te lange termijn concrete stappen moeten worden gezet. Doen wij dat niet, dan zullen we door een tekort aan mensen en middelen voor ongewenste, maar voldongen feiten worden gesteld.

In de januarivergadering werd teruggekeken op de diensten met Kerst. Bij de kinderkerstviering kwam de beoogde opzet niet goed uit de verf; meer voorbereiding is gewenst. De combinatie van Kerst met de viering van het Heilig Avondmaal op kerstavond leidde bij sommigen tot vragen. Het onderwerp avondmaalsviering willen we in de gemeente een keer behandelen: wat doen we eigenlijk als de Heer ons aan zijn tafel nodig? De opkomst op die avond was niet erg groot; we vragen ons af of het aanvangstijdstip van een aantal jaren geleden - 19.30 uur - meer mensen naar de dienst zou trekken, aangezien de concurrentie met andere diensten die rond 22.00 beginnen, groot is. De dienst op kerstochtend kende juist (weer) een bomvolle kerk, waarin de Lutherse Bach Akademie het eerste deel uit het oratorium Messiah van Handel ten gehore bracht.

In de dienst van 5 januari namen I. en J. afscheid als kosterspaar. De kerkenraad dankt hen voor hun jarenlange inzet - niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks - voor onze gemeente. Gelukkig hebben enkele gemeenteleden zich gemeld die nu beurtelings als koster een zondag voor hun rekening nemen. Wel behoeft de koffieschenkersploeg - sterk

onderbezet, mede door de lange afwezigheid door ziekte van C. en B. - snel versterking; we hopen op uw aanmelding! [inmiddels is de koffieploeg uitgebreid met twee personen!]

Rob Kroes treedt af als bestuurslid van de Stichting Exploitatie; Annemargreet Stigter, die al enige tijd adviseur van de stichting was, treedt nu toe als bestuurslid.

In februari nam de kerkenraad met ontroering kennis van de brief die werd ontvangen van W., een van onze vaste gastvoorgangers. Zij is ongeneeslijk ziek en neemt in de brief afscheid van onze gemeente. De kerkenraad spreekt zijn bewondering uit over de manier waarop W. haar situatie aanvaardt, en heeft haar inmiddels teruggeschreven.

De dienst van 8 maart zal een bijzondere dienst zijn, want wij zullen - waarschijnlijk als eerste in de stad - de nieuwe PKN-liturgie voor de naamsviering van transgenders gebruiken.

Tot slot meldt A. dat het aanbrengen van de bekabeling en het testen van de nieuwe geluidsinstallatie dagenlang werk is geweest, maar dat het nu gelukkig zover is dat we van een veel beter geluid in onze diensten kunnen genieten. Wij horen graag uw mening!

H.S.

Smiling is infectious, you catch it like the flu,

When someone smiled at me today, I started smiling too.

I passed around the corner and someone saw my grin.

When he smiled I realised I'd passed it on to him.

I thought about that smile, then I realized its worth.

A single smile, just like mine could travel round the earth.

So, if you feel a smile begin, don't leave it undetected.

Let's start an epidemic quick, and get the world infected!

(Spike Milligan)

Viering van naamgeving en zegen

8 maart was een gedenkwaardige dag voor onze gemeente: voor het eerst in haar geschiedenis is er een 'viering van naamgeving en zegen' gehouden voor een jonge transgender.

De kerkenraad had er niet veel woorden voor nodig om met dit verzoek in te stemmen: "Prachtig!" en "Heel mooi!" vond men dit.

Ook voor de gemeente was het een hele zegen om dit samen te delen: wij werden ons opnieuw bewust hoe G'd iedereen toerust met verschillende eigenschappen en kwaliteiten.



Heel toepasselijk stond die ochtend op het leesrooster een verhaal uit het Evangelie van Mattheus over de gedaanteverandering van Jezus op de berg: "Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht." [Mt 17:2]. Jezus liet daar zien wie hij werkelijk was. Als antwoord uit de wolk kwam daarop: "Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde." [v5]. Een gedeelde vreugde was het zeker die ochtend.

Wij zijn dankbaar dat wij als gemeenschap een veilige en gastvrije plek kunnen bieden voor ieders eigen weg met de Eeuwige.

Maren Overbosch

Een nieuw geluid

Dat de geluidskwaliteit tijdens de diensten te wensen overliet, werd meer en meer een bron van ergernis. Maar geld voor een nieuwe installatie was niet zomaar voorhanden.

In het voorjaar van 2019 boog een kleine projectgroep zich over de uitdaging: het aanschaffen van toekomstbestendige geluidsapparatuur en het aantrekken van de financiering daarvoor.

Het werd het begin van een lang en intensief traject: formuleren van een programma van eisen, selecteren van aanbieders, offertes aanvragen, offertes beoordelen en mogelijkheden bespreken, drie aanbieders vragen om een proefopstelling te plaatsen en tenslotte, eind 2019, de definitieve keuze voor de installatie en de aanbieder maken.

Parallel aan dit traject werden de financieringsmogelijkheden onderzocht. Dankzij bijdragen van de Stichting Exploitatie, het Juffer Margaretha Gasthuis en een particuliere donatie werd het grootste deel van het benodigde bedrag opgebracht. Het resterende deel is gefinancierd met een lening, die natuurlijk wel moet worden afgelost.

Eind januari 2020 was het eindelijk zover. Talloze dozen met apparatuur, meters kabels en veel gereedschap werden de kerk binnengebracht. Omdat de kerk een Rijksmonument is moest de installatie op uiterst zorgvuldige, zoveel mogelijk onzichtbare wijze worden gerealiseerd. De vele kabels moesten onder de houten vloer of onzichtbaar langs de wanden naar de nieuwe geluidskast worden geleid. Dagenlang is er gezaagd, getimmerd, geboord; zijn vloeren open en weer dicht gemaakt, kabels getrokken, apparaten opgehangen; is er geverfd en tenslotte getest of alles werkte zoals de bedoeling was. Niet alleen door de mensen van het bedrijf dat de apparatuur geleverd heeft, maar ook door vrijwilligers.

De door een gemeentelid ontworpen en gemaakte geluidskast in de stijl en kleur van de lambrisering van de kerkzaal bevat de bedieningsapparatuur.

De reacties van de bezoekers van de kerkdiensten over de kwaliteit van het geluid zijn zeer lovend.

Maar behalve over uitstekende geluidsapparatuur beschikt de kerk nu ook over opnamemogelijkheden en afspeelapparatuur van muziek en dvd's; en beamers voor het houden van presentaties, vertonen van films, etc. De witte muren links en rechts van de kansel voldoen uitstekend als scherm.

Al deze mogelijkheden vergroten de verhuurbaarheid van de kerk en daarmee de inkomsten die nodig zijn voor de instandhouding en het onderhoud van het gebouw.

En dat niet alleen: ook de mogelijkheid van structurele financiële ondersteuning van de gemeente wordt hierdoor vergroot.

Metamorfose van de domineeskamer

Naast de ruimte waarin de kerkdiensten worden gehouden bevat een protestants kerkgebouw meestal ook een ruimte waarin de kerkenraad vergadert. Deze ruimte wordt ofwel consistoriekamer ofwel kerkenraadskamer genoemd

Bij de oplevering van de Lutherse kerk in 1694 bestond het kerkgebouw uit een rechthoekige zaalkerk (het hoofdgebouw) en een voorhuis. Het voorhuis had een portaal met links een kamer voor de kerkenraad (consistoriekamer genoemd) en rechts een kosterwoning. In 1731 kocht de gemeente de links naast de kerk gelegen woning met als bestemming pastorie.

In 1874 werd het kerkgebouw uitgebreid met een verdieping op de pastorie en het voorhuis. De kamer beneden bleef consistoriekamer, de kamer daarboven werd de kerkenraadskamer.

Behalve over de luxe van twee ruimtes voor vergaderingen en voor de kerkenraad zelf beschikte het kerkgebouw vanaf het begin ook over een apart kamertje voor de predikant, de domineeskamer. Dit kamertje grenst direct aan de kerkzaal.

Bij grotere kerkgebouwen dient de domineeskamer meestal als spreekkamer en studieruimte voor de predikant. In de geschiedenis van de Lutherse kerk is niets terug te vinden of en hoe de achtereenvolgende predikanten deze kamer hebben gebruikt.

De laatste jaren diende de domineeskamer helaas voornamelijk als opslagruimte voor overtollige stoelen uit de consistoriekamer, voor de geluidskast van de kerkzaal en andere zaken. En op zondag als kleedruimte voor de predikant, bij verhuur vaak als kleedruimte voor solisten.

Geen ruimte waar een predikant zich rustig kan voorbereiden op de dienst of een gesprek kan voeren, laat staan studeren.

Bij de installatie van de nieuwe geluidsapparatuur is de bediening ervan verplaatst naar een nieuwe geluidskast in de kerkzaal. Daardoor ontstond ruimte en creativiteit om de domineeskamer opnieuw in te richten. Dankzij de enorme inzet (tot laat in de avonden) van twee betrokken vrijwilligers, en een paar gulle gevers van behang en passend meubilair, werd het rommelhok in vijf dagen omgetoverd in een schitterende kleine kamer in biedermeier stijl.

Een klein bureau om aan te werken moet de inrichting nog completeren. Dan beschikt de kerk weer over een fijne plek om te werken of rustig een gesprek te voeren. Geheel passend bij de stijl van de kerkenraadskamer en een verrijking van het kerkgebouw.

Cantorij

OPROEP aan CANTORIJ-KERNZANGERS en GASTZANGERS
voor de dienst in de Lutherse kerk op ZONDAG 5 APRIL PALMPASEN.

repetitie-data en tijden:

maandag 9 maart van 19.30 - 21.00 uur

maandag 23 maart van 18.30 - 19.45 uur

maandag 30 maart van 19.30 - 21.00 uur

dienst: zondag 5 april: inzingen om 8.45 uur;

En natuurlijk is er altijd koffie/thee/water voor u allen om 19.15 uur.

Ontmoetingsmiddag in april

Op woensdagmiddag **8 april** a.s. houden we (onder voorbehoud) de laatste ontmoetingsmiddag van dit winterseizoen. Ds. Maren Overbosch gaat deze middag met ons de liturgie bespreken die elke zondag in onze diensten wordt gebruikt. Ook gaan we de liturgische kleuren bekijken en bespreken. We beginnen om 14.00 uur, maar vanaf 13.30 uur staat de koffie/thee gereed. Zoals altijd is iedereen van harte welkom.

De eerstvolgende ontmoetingsmiddag is op woensdag **9 september**. In het julinummeer van Opbouw lezen jullie hier meer over.

Van de diaconie: Collectedoelen

Collectegeld overmaken

Zoals u weet gaan de kerkdiensten in maart niet door om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En wellicht gaan ook in april een of meerdere diensten niet door.

Dat betekent echter niet dat onze steun aan de diaconale projecten niet nodig is! De mensen waar het om gaat hebben, en houden, onze hulp hard nodig. Daarom volgt hier wel het geplande collecterooster.

U kunt uw bijdrage in deze tijd ook storten op de bankrekening van de diaconie:

NL92 INGB 0006 3262 56 t.n.v. Diaconie ELGG Groningen

onder vermelding van het doel waarvoor u een bijdrage wilt geven. Dank!

22 maart - Lutherse vakantieweken

Elk jaar collecteren we in het voorjaar voor hen die door persoonlijke omstandigheden straks moeilijk met vakantie kunnen gaan. Te weinig geld of een slechte gezondheid kan tot gevolg hebben dat elke vorm vakantie een illusie lijkt. Wij willen het voor deze mensen mogelijk maken ook het vakantiegevoel te ervaren, en wel door er een week tussenuit te kunnen in de lutherse vakantiehuizen. De collecteopbrengst van deze morgen kan hen al een eindje op weg helpen. Helpt u mee?

5 april - Pastoraat | Open Hof

Binnen onze kerkelijke gemeente zien wij om naar elkaar. Maar daar mag het niet bij blijven, wij moeten ook oog hebben voor de wereld om ons heen. Zo kijken we ook naar de mensen die De Open Hof - een initiatief van de kerken - in onze binnenstad geregeld bezoeken, om daar gezien en gehoord te worden. Voor hen is een huiskamer waar naast een broodmaaltijd ruimte is voor een gesprek bij een kop koffie, van groot belang.

9 en 12 april - Kerk in Actie | Kinderen in de knel

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Door huiswerkbegeleiding en muziek- en sportlessen krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Doordat ook aandacht aan de thuissituatie wordt geschonken, gloort voor Dalit-kinderen een toekomst van minder armoede en meer acceptatie in hun directe leefomgeving.

19 april - SchuldHulpMaatje Jong Oldambt

Relatief veel inwoners in de gemeente Oldambt hebben problemen op het gebied van inkomen, werk en scholing, wat zich vertaalt in financiële zorgen. De Stichting Schienvat, voortgekomen uit het jongerencentrum 't Schienvat waarvoor wij vele jaren collecteerden, laat de jongeren in deze regio niet vallen. Zij werkt sinds ruim een jaar met vijf kerken en andere organisaties samen in een SchuldHulpMaatjesproject. Ook zo kan de kerk present zijn in de samenleving. Vanochtend collecteren wij voor dit nog jonge initiatief.

26 april - Eigen diaconie

De bijdragen voor de eigen diaconie worden voor een deel besteed aan doelen die niet als zodanig op het collecterooster verschijnen. Het is onmogelijk alle aanvragen om een bijdrage om te zetten in een aparte collecte. Maar met een goedgevulde kas kan uw diaconie snel bijspringen waar dat dringend nodig is. Graag ontvangen wij uw gift voor deze kas.

3 mei - Vredeswerk Groningen

In deze dagen gedenken wij dat 75 jaar geleden in ons land een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Helaas kent de wereld nog tal van grote en kleine conflicten. De Stichting VredesInformatieCentrum (VIC) Groningen verzorgt op scholen in Stad en Ommeland al ruim twintig jaar vredesonderwijs. Het centrum leidt docenten op en ontwikkelt steeds weer bijdetijds lesmateriaal, dat behalve op de wereldwijde ook gericht is op conflicten in de eigen omgeving van kinderen. Doel is dat kinderen al jong inzicht krijgen in hoe conflicten kunnen ontstaan en hoe je ze kunt oplossen. Om deze vorm van vredeswerk dichtbij mogelijk te blijven maken, is de collecte vandaag voor dit vredescentrum bestemd.

Activiteiten Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

De **Jeugdmuziekdagen** zullen dit jaar worden gehouden tijdens het Hemelvaartsweekend: van **donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei** in Veldcentrum Hei- en Boeicop, nabij Lexmond.

De Jeugdmuziekdagen zijn bestemd voor jeugd van 7-12 en van 12-15 jaar. Drie dagen wordt er gewerkt aan eenvoudige kerkmuziek, die ingepast wordt in de afsluitende vesper aan het eind van deze muziekdagen.

Het thema dit jaar is "dieren in de bijbel". De deelnemersprijs bedraagt € 95,-. Je kunt je aanmelden bij Pieta van Twist, pietavantwist@hotmail.com. Zie ook: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl.

De feestelijke 70ste Lutherse **Werkweek voor Kerkmuziek** vindt plaats van **zaterdag 25 t/m vrijdag 31 juli** in Bovendonk in Hoeven NB).

Dit jaar bestaat ook weer de mogelijkheid om naast deelname aan de volledige week (het Weekkoor), te kiezen voor deelname aan een Kleinkoor dat vanaf de dinsdag in zal stromen. Het kleinkoor zal ook deel zijn van het Weekkoor. Daarnaast zullen we ook dubbelkorige koorwerken uitvoeren.

Voor de zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet bekend zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten worden afgenomen.

Aan het begin van de week zal worden meegewerkt aan de eredienst op zondag 26 juli in de kapel van Hoeven, waar ook het slotconcert op vrijdag 31 juli zal plaatsvinden. Vanwege het jubileum zal er veel feestelijke kerkmuziek gezongen worden, puttend uit de zo rijke kerkmuzikale Lutherse traditie zoals o.a. Hammerschmidt, Schütz, Mendelssohn, Brahms, Pepping en Gorecki.

Zie verder: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl.

Koningsdagconcert 27 april

Tymen Jan Bronda & Bruno Fernandez (barok-trompet)

Na afloop bieden de Vrienden van de Lutherse kerk u een glas wijn aan.
Welkom!

Maandag 27 april | aanvang 16:00 uur

toegang 10 euro (donateur/vriend SVLK 8 euro)

info: www.binnenstadskerken.nl www.facebook.com/schnitger2017

Uitgaansagenda Lutherse Kerk

Passie concert Tiraña	10 april	17.00 uur
Bach en de cello piccolo, Jobine Siekman	16 april	20.15 uur
Koningsdagconcert	27 april	16.00 uur

Zie ook de website van Binnenstadskerken: www.binnenstadskerken.nl



Colofon

Opbouw is het officiële orgaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen. Opbouw verschijnt zes maal per jaar, in twee edities: Gemeente en Algemeen. De algemene editie bevat geen persoonlijke gegevens.

73e jaargang nummer 2, 22 maart t/m 16 mei 2020.

Het volgende nummer - voor de periode 17 mei t/m 11 juli - zal verschijnen op 1 mei. Kopij inleveren uiterlijk op: **maandag 4 mei.**

Redactie: Erica Greiner
Redactie-adres: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen

E-mail redactie: redactieopbouw@elgg.nl
E-mail verzending: verzendingopbouw@elgg.nl