

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



OPBOUW

Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

januari 2021

74^e jaargang, nummer 1

Algemene editie



Bij de afbeelding op de voorpagina:

Lente

Bijdragen voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente te kunnen financieren. U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekening, of via een Tikkie:

NL21RABO0373713614
tnv Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen



Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Bestellen collectebonnen:

De Collectebonnen zijn op een vel ter waarde van € 50 verkrijgbaar. U bestelt ze door het bedrag van € 50 (of het meerdere ervan) plus € 1 voor papier en versturen over te maken aan de lutherse gemeente (NL21RABO0373713614 tnv de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen) onder vermelding van 'collectebonnen' en uw postadres.

Verzoeken de kerkrentmeesters tevens een e-mail (elgg.kerkrentmeesters@gmail.com) of een briefje (Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen) te sturen; soms komt de informatie namelijk niet volledig op onze bankafschriften terecht en dan kunnen wij de betaling niet thuisbrengen.

U ontvangt de collectebonnen per post thuis.

Inhoud

Inhoud.....	3
Meditatie: Een groter verhaal.....	4
Kerkdiensten februari – april 2021.....	6
Vertrek van onze predikant ds. Overbosch.....	8
Brief van ds. Overbosch aan de gemeente.....	8
Uit de kerkenraadsvergaderingen (nov. en dec. 2020).....	9
Van de kerkrentmeesters.....	12
Geen wie-is-wie-boekje.....	14
Collecteoverzicht diaconie december 2020.....	14
Van de diaconie: collectedoelen.....	15
Luther Museum Amsterdam.....	17
Museum Catharijneconvent Utrecht.....	18
Uitgaansagenda Lutherse Kerk.....	18
Colofon.....	20

Meditatie: Een groter verhaal

Nog even en alles maakt zich weer op naar de lente. Voor een moment nog kalm aan, in het vertrouwen dat het straks opnieuw zal gebeuren: het leven dat weer voluit zal doorbreken, tegen alle doodsheid en benauwenis in.

Verstarring die oplost, eerst met kleine druppels, maar al gauw en in steeds vollere stromen tot levend water zal worden. De kilheid en zorgen van deze winter zullen dan achter ons liggen. Nieuwe moed zal in ons rijzen zoals de zon met de steeds lengende dagen van het voorjaar.



Nu u dit leest, is die lente er hoogstwaarschijnlijk nog niet. Nog *nét* niet. Toch is het nu al hoogste tijd voor een verhaal dat de boog wijder trekt en over de beperkende kaders van lockdowns en maatregelen van deze winter heen gaat.

Gevoelens van hoop en nieuw leven, van opademen – eindelijk – en al het goede dat de mens tot mens maakt weer met elkaar kunnen delen. Je kunt ernaar snakken dat het alles weer goed, maar op z'n minst toch wel 'normaal' zal zijn en dat wat stilstaat weer open zal gaan. Met de komst van de lente krijgen deze verlangens als op geen ander moment van het jaar vleugels – niet toevallig dat juist ook in dit jaargetij straks het hoogfeest van Pasen weer gevierd zal worden: *hét* teken van nieuw leven, van verlangen naar goedheid maar ook erkenning van gebrokenheid bij uitstek.

Men zegt wel eens dat het goed is om niet te ver vooruit te kijken. Beter zelfs om kleine pasjes te nemen en zo teleurstellingen te voorkomen en het kostbare van ieder eigen moment te blijven waarderen. Dat is zeker waar en u moet maar zelf bij u nagaan of deze kleine, aandachtige houding voor u op dit moment het meest op de plaats is. Toch denk ik dat het naast dit 'kleine' denken en ervaren ook goed is om van tijd tot tijd doordrongen te zijn van een groter verhaal waarin je opgenomen en gedragen bent. Want dit geeft kracht en richting om door te gaan, ook al voelt het leven soms wellicht loodzwaar en smaken zelfs de zoetste de dingen nu even bitter.

Het is voor mij een vreemd en tegelijkertijd vrolijk vermoeden dat dit hele wonderlijke bestaan doortrokken is van G'ds aanwezigheid. Dat de Eeuwige zowel in, als achter, als voor mij is en mij wil brengen naar lentegroene weiden – 'tot eer van zijn naam' (Ps 23). Met dit beeld voor ogen kan ik niet anders dan mij nu al – ook al zitten wij nog even klem in deze 'lockdown winter' – verheugen op de lente die reeds voor de deur staat. Hoe zal het straks zijn als het zover is?

Zanger Maarten van Roozendaal heeft de overweldigende ervaring van de 'jonge lente' prachtig onder woorden gebracht in zijn lied 'Om te janken zo mooi'. Lyrisch bezingt hij de zachte, wulpse, dartelende wonderen van dit jaargetij en vraagt zich af of dit nog overtroffen zou kunnen worden:

*Kan iets mooier dan het mooi is?
Kan iets groter zijn dan groot?*

Maar ook bij de gedachte aan een heldere sterrenhemel, liggend in het zachte gras:

*Kan het stiller dan het stil is?
Eeuwiger dan eeuwig?*

Ieder couplet eindigt vervolgens met de uitroep:

Ach ik ben Goddank dus nog een keer een jonge lente waard!

Het lijkt mij dat de Eeuwige iets dergelijks voor ogen had, toen hij ons riep tot volheid van dit leven. Misschien wordt het dan zelfs vandaag nog lente in en om ons? Wat zou dat toch mooi zijn...

Ds. Maren Overbosch



Psalm 23 (bron: Learn Religions)

Kerkdiensten februari – april 2021

De diensten beginnen om 10.00 uur in de Kerkzaal, tenzij anders vermeld.

Toelichting bij de diensten

Op dit moment zijn alle diensten online, zonder kerkgangers. De diensten worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

(ga naar: kerkdienstgemist.nl > kies: provincie Groningen > kies: stad Groningen > scroll naar: Evangelisch-Lutherse Gemeente).

Gemeenteleden en vrienden van wie het e-mailadres bekend is, worden op de hoogte gehouden via de wekelijkse digitale Nieuwsbrief. Voor anderen is de Nieuwsbrief te lezen op onze website, www.elgg.nl (Gemeente > Informatie).

Zo gauw dat kan zullen wij weer kerkgangers verwelkomen, waarschijnlijk weer met aanmelding vooraf. Dit wordt in de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Vanzelfsprekend geldt voor het rooster hieronder: onder voorbehoud.

JANUARI

jan 31 **Septuagesima**
voorganger: ds. M. Overbosch

FEBRUARI

feb 7 **Sexagesima**
voorganger: ds. S. Freytag

feb 14 **Quinquagesima**
voorganger: ds. L.E. Vos
Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de ELG Zutphen,
zie t.z.t. de Nieuwsbrief

feb 21 **Invocavit**
voorganger: ds. E.J. Veldman

feb 28 **Reminiscere**
voorganger: ds. R.P. Yetsenga

MAART**mrt 7****Oculi**

voorganger: nog niet bekend

mrt 14**Laetare**

voorganger: ds. M. Overbosch

mrt 21**Judica**

voorganger: ds. M.E. Jonker

mrt 28**Palmzondag**

voorganger: ds. Y.C. de Groot

APRIL

De drie dagen voor Pasen worden zoals ieder jaar gevierd samen met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente.

Voorgangers: de gemeentepredikanten.

apr 1 19.30 uur Witte Donderdag

Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14

apr 2 19.30 uur Goede Vrijdag

Lutherse kerk, Haddingestraat 23

apr 3 19.30 uur Stille Zaterdag

Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

apr 4**Pasen**

voorganger: ds. M. Overbosch

apr 11**Quasi modo geniti**

voorganger: nog niet bekend

apr 18**Misericordias Domini**

voorganger: ds. R.P. Yetsenga

apr 25**Jubilate**

voorganger: nog niet bekend

Vertrek van onze predikant ds. Overbosch

Kort voor de afgelopen kerkenraadsvergadering ontvingen wij onderstaande brief van Maren Overbosch, waarin zij ons informeerde over haar voornemen om afscheid te nemen als predikant van onze gemeente. In deze brief licht Maren haar, toch wel onverwachte, vertrek toe.

Het mag duidelijk zijn dat haar besluit ons zeer spijt! Wij hebben echter ook begrip voor de beweegredenen voor haar vertrek. Wij hebben Maren leren kennen en waarderen als een betrokken en bevlogen predikant, met veel aandacht voor de mensen in de gemeente, die van haar diensten steeds echte vieringen maakte.

Op Eerste Pinksterdag 2017, zondag 4 juni, deed Maren intrede in onze gemeente, op Eerste Pinksterdag 2021, zondag 23 mei, neemt zij afscheid. In de komende maanden beraden wij ons op de consequenties van haar vertrek en de toekomst van de ELGG. Vanzelfsprekend houden wij u hierover op de hoogte.

Namens de kerkenraad,

A.S.

Brief van ds. Overbosch aan de gemeente

Waarde lutheranen, beste leden en vrienden van de gemeente,

Wat is de goede tijd voor een moeilijk bericht? Al nadenkende kom ik erachter, dat dit een lastige kwestie is, want sommige dingen komen nooit goed uit... Toch zie ik mij nu, midden in deze roerige tijden, genoodzaakt om jullie middels deze brief op de hoogte te brengen van mijn voornemen om afscheid te nemen als predikant van de ELG Groningen.

Dit was voor mij geen gemakkelijk besluit. In de afgelopen jaren hebben wij samen veel beleefd, geleerd, opgebouwd en gevierd. Dit lukte soms beter en soms minder goed. Ondertussen zijn deze dingen nog lang niet klaar en gaat de weg van en naar de Eeuwige gewoon door.

Inmiddels heb ik zo'n vier jaar met u mogen oplopen en merk ik dat het voor mij nu tijd is om een nieuwe kant op te gaan. Steeds sterker voel ik het verlangen naar meer vrijheid en ruimte in mijn bestaan. Ik heb daarom besloten om met Pinksteren afscheid te nemen van Luthers Groningen en mij te richten op een eenvoudig(er) bestaan, geheel hier in Zwolle.

Dit heeft de nodige consequenties, moeilijkheden maar ook mogelijkheden voor de gemeente en haar blik op de toekomst. In de komende maanden zal ik dit proces van (her-)bezinning zo goed mogelijk ondersteunen. Uiteraard blijf ik tot aan mijn afscheid beschikbaar voor mijn gebruikelijke taken als predikant en kijk ik samen met de kerkenraad naar een goede overdracht van het werk.

Ik kan mij voorstellen dat dit bericht de nodige reacties en vragen bij u zal oproepen. Wie weet wilt u er ook eens over sparren of u in deze tijden van verandering iets zou kunnen betekenen voor de gemeente – er is genoeg te doen en samen bezig zijn voor G'd en mensen kan een hoop voldoening geven!

Bijvoorbeeld in:

- > het ondersteunen van de kerkenraad in denkkraft en verdieping
- > het omzien naar elkaar, zoals het bezoek- en bloemenwerk, maar ook over de grenzen van onze gemeente heen
- > de praktische taken rondom de eredienst, zoals kosterwerk, collectes, koffiedienst, techniek of lectoraat

Meldt u zich in alle gevallen gerust bij mij of bij een van de kerkenraadsleden.

Alle goeds en hartelijk gegroet,

Ds Maren Overbosch

Uit de kerkenraadsvergaderingen (nov. en dec. 2020)

Voor de opening van de vergadering van **17 november** maken we gebruik van een kaartspel met vragen over verschillende thema's. We bespreken kort twee vragen over het thema Toekomst.

We kijken terug op drie mooie diensten.

De directe uitzending van de Metten via kerkdienstgemist.nl ging door een technische storing helaas niet door, maar een per iPhone gemaakte opname kon later op de dag alsnog naar alle Nieuwsbrief ontvangers worden gemaïld. Bijna 50 kijkers hebben zo de dienst toch bekeken.

De discussie over het al dan niet openbaar uitzenden van de kerkdiensten leidt in deze vergadering nog niet tot een besluit. Er zijn nog steeds bezwaren bij sommigen, met name ook over de vraag of en zo ja, hoelang de kerkdiensten na de live uitzending nog openbaar beschikbaar mogen blijven. Ook zal worden onderzocht bij de PKN en/of BUMA welke voorwaarden met betrekking tot auteursrechten van toepassing zijn voor het uitzenden en welke licenties nodig zijn.

Met het oog op de komende diensten wordt besloten om, nu de strengere coronamaatregelen zijn vervallen, vanaf 22 november weer bezoekers in de dienst toe te laten (maximaal 30 personen, aanmelden verplicht). Van veel kanten is daarom verzocht. Voorwaarde is dat de situatie niet verslechtert en weer strengere maatregelen worden afgekondigd.

Ook wordt besloten om toch de gebruikelijke, grote kerstboom te laten plaatsen.

Met het oog op de voor vele ouderen waarschijnlijk eenzame kerstdagen besluiten we een kerstkaart naar alle leden te sturen.

De drie Lutherse gemeenten in Oost-Groningen worden op 28 november formeel samengevoegd tot één gemeente: de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen. Een felicitatie onzerzijds is natuurlijk op zijn plaats.

R. deelt mee, dat hij in het voorjaar naar elders gaat verhuizen en dus de gemeente zal gaan verlaten.

De vergadering van **8 december** wordt geopend met het lezen van het gedicht 'Geen kerstcantate' van Hans Andreus, dat ook te lezen is in de catacomben van de Lebuïnuskerk in Deventer.

De digitale Duitse Adventsmiddag, bezocht door ruim tien mensen, was bijzonder leuk en gezellig.

F. wil de kaartenbak van R. overnemen, en in het vervolg zorgen voor het versturen van de kaarten die vanuit de bezoekgroep aan gemeenteleden worden gezonden.

De (live uitgezonden) diensten van 22 november (Eeuwigheidszondag) en 29 november (viering van het Heilig Avondmaal) waren mooie diensten en verliepen goed. Dat geldt eveneens voor die op 6 december, maar helaas lukte het niet die dienst uit te zenden.

We bespreken en kijken uit naar de diensten rond kerst. Met bezoekers en dus ook de verplichting tot aanmelding vooraf.

Via de Nieuwsbrief worden de gemeenteleden op de hoogte gesteld van de aanmeldprocedure en de wijze waarop de plaatsen worden verdeeld, mochten er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn (dan zal worden geloot, en geldt niet het moment van aanmelding).

Het onderwerp 'al dan niet openbaar uitzenden' vergt een groot deel van de vergadertijd. Ook onze cantor-organist neemt deel aan de gedachtewisseling.

Het uitzenden van diensten heeft zich in onze gemeente in snel tempo ontwikkeld. Eerst ging dat met eenvoudige middelen en via Zoom, inmiddels met goede apparatuur en via Kerkdienstgemist.nl. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn nu zodanig, dat wordt voorgesteld niet langer een besloten kanaal te gebruiken, maar de uitzending voor iedereen toegankelijk te maken. De tweede vraag is, hoe lang er dan na de dienst nog kan worden teruggekeken. Wij kunnen dit via Kerkdienstgemist zelf bepalen.

Om te beginnen moeten we ons afvragen of wij als gemeente nog kunnen voortbestaan zonder gebruik te maken van de techniek. Het uitzenden van de diensten is niet alleen van belang voor onze gemeenteleden, maar ook hebben wij een taak naar buiten in deze wereld. Gebleken is, dat er behoefte bestaat aan het online volgen van onze diensten; en ook aan de mogelijkheid om deze op een later moment (nogmaals) te bekijken.

Dat er mensen meekijken, ook van buiten de gemeente, verandert wel de ervaring in de dienst. Zo weet je als voorganger niet, met wie je de viering deelt. Tegelijkertijd is het zo dat kerkdiensten openbaar horen te zijn; iedereen die eraan wil deelnemen, mag binnenkomen. Voor een online dienst zou hetzelfde moeten gelden. Uiteindelijk worden we het eens over het live en openbaar uitzenden via Kerkdienstgemist.

Dan volgt de discussie over de periode waarin kan worden teruggekeken. Hierbij is een belangrijk punt: de kwaliteit. Een fout(je) tijdens een dienst wordt normaliter snel vergeten, maar zal bij een opname eerder opvallen.

We willen toch de – vooral muzikale – standaard hoog houden. Maar ook wordt opgemerkt dat een kerkdienst iets anders is dan een concert; het gaat puur om de registratie van de viering en dan is een foutje niet erg.

We besluiten tot een proefperiode. Voorlopig zal na de live uitzending de dienst nog zijn terug te kijken tot de volgende morgen 9.00 uur. Er zal nog onderzocht worden, of het mogelijk is diensten via een simpele link met mensen te delen, zonder volledig openbaar te zijn.

Van de kerkrentmeesters

Bijdragen levend geld in 2020

Na een voorlopige telling blijkt dat de gemeente in 2020 rond 37.000 euro bijdragen levend geld heeft ontvangen, te weten 33.700 euro vrijwillige bijdragen en 3.300 euro uitgangscollectes in de kerk. De bijdragen levend geld waren daarmee in 2020 rond 2.300 euro hoger dan in 2019. En zoals u ziet hebben we sinds de laatste telling in november nog een enorme eindspurt gemaakt en 12.100 euro bijdragen levend geld bij elkaar gebracht, fantastisch!

Uw bereidheid om te geven werd zeker gesteund door de toezegging van het Luthers Diaconessenhuis Fonds (LDF) om de vrijwillige bijdragen boven 26.000 euro te verdubbelen tot een maximum van 5.000 euro, waarover wij sinds november meermalen hebben bericht. Het door het LDF ondersteunde doel hebben we in 2020 overtroffen. Dat is niet alleen in financieel opzicht fijn, maar wij beschouwen dit ook als een verheugend teken van verbondenheid van velen met deze gemeente.

De financiële ondersteuning van het LDF van 5.000 euro voor 2020 komt boven op de vermelde vrijwillige bijdrage van 33.700 euro.

De Exploitatiestichting heeft vanwege de coronapandemie in 2020 veel minder huurinkomsten ontvangen dan begroot en kon daarom de gemeente in 2020 financieel niet ondersteunen. Met uw vrijwillige bijdrage en de financiële steun van het LDF kunnen we het gemis van financiële ondersteuning door de Exploitatiestichting deels compenseren. Uw financiële steun blijft nodig en is de financiële basis voor de gemeenteactiviteiten, ook in de toekomst. In een oogopslag was de situatie in 2020 als volgt:



> verder op blz. 14

Legaat

In december ontvingen wij een legaat, groot € 1000, uit de nalatenschap van mevrouw T.- de B.

Wij hebben dit legaat met veel dank aanvaard.

Actie Kerkbalans 2021

Ook dit jaar doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans. Over de financiële situatie van de gemeente kunt u in iedere editie van Opbouw lezen. We streven ernaar om de som van de vrijwillige bijdragen van de leden en vrienden op een hoger niveau te krijgen, opdat deze vrijwillige bijdragen tenminste meestijgen met de jaarlijkse stijging van de lasten. Evenals vorig jaar zullen we daarin ook in 2021 door het LDF worden ondersteund: vrijwillige bijdragen boven 26.000 euro worden door het LDF verdubbeld, tot aan een maximum van 5.000 euro.

De gemeente heeft de ANBI-status en giften aan onze gemeente kunt u daarom in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. De belastingdienst accepteert bij een periodieke gift de aftrek van de volledige gift, zonder drempelbedrag. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst bij "periodieke gift". De overeenkomst die de belastingdienst als voorwaarde voor een periodieke gift vraagt, sturen we u op uw verzoek graag toe.

Acceptgiro's gaan verdwijnen

Nog altijd gaat er met elk nummer van Opbouw een acceptgirokaart mee. In de praktijk wordt daar echter weinig gebruik meer van gemaakt. De meeste mensen storten hun bijdrage via internetbankieren. Degenen die Opbouw digitaal lezen, ontvangen al geen acceptgirokaart.

Deze acceptgirokaarten kosten de gemeente geld; bovendien betekent het inplakken extra werk. Wij willen daarom stoppen met het meesturen van acceptgirokaarten. Na de eerste twee nummers van deze jaargang worden ze niet meer meegestuurd.

Gedurende het jaar zal in Opbouw, net als voorheen, zes keer om een bijdrage worden gevraagd: vier keer voor Kerkbalans, één keer voor Opbouw en één keer voor de Solidariteitskas.

U kunt uw bijdragen overmaken via internetbankieren, of via een overschrijvingsformulier van uw eigen bank. Als u bij uw bankrekening een periodieke overschrijving instelt, hoeft u er verder niet meer aan te denken.

Wilt u toch graag acceptgirokaarten blijven ontvangen, dan kunt u dat laten weten aan de kerkrentmeesters (via elgg.kerkrentmeesters@gmail.com, of schriftelijk via Haddingestraat 23). U krijgt ze dan voortaan apart toegestuurd.

Mocht u vragen hebben in verband met de Actie Kerkbalans 2021, of wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van een periodieke gift dan kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen, beiden: elgg.kerkrentmeesters@gmail.com.

De kerkrentmeesters

Geen wie-is-wie-boekje

Een tijdje terug hadden we het plan om een wie-is-wie-boekje van en voor de gemeenteleden te maken. Veel gemeenteleden hebben daarvoor informatie aangeleverd, waarvoor onze dank.

Door verschillende omstandigheden is de vaart helaas uit dit project verdwenen. De kerkenraad heeft bovendien sinds maart vorig jaar zijn aandacht besteed aan het regelen van praktische zaken tijdens de coronapandemie, en zal dit ook nog de komende tijd moeten doen. We hebben daarom besloten om dit project vóór zijn voltooiing te beëindigen.

De kerkenraad

Collecteoverzicht diaconie december 2020

Er zijn nog slechts twee diensten in december geweest waarbij bezoekers aanwezig waren. En er dus een fysieke collecteopbrengst was. Gelukkig hebben vanaf het moment van de 2^e lockdown periode veel mensen hun bijdrage gestort op de bankrekening van de diaconie.

De collectes voor het Samenwerkingsverband Exodus en de Diaconale doelen in stad en regio hebben het mooie bedrag van € 539,45 opgebracht.

En voor het jaarlijkse kerstdoel Kinderen in de knel konden wij het bemoedigende bedrag van € 485,00 overmaken aan Kerk in Actie.

Alle gevers heel hartelijk dank namens de mensen en kinderen die onze steun zo hard nodig hebben.

Van de diaconie: collectedoelen

Welke vorm onze kerkdiensten in de komende tijd ook mogen hebben, we houden gewoon het hierna volgende collecterooster aan.

Uw bijdrage is welkom op het rekeningnummer van de diaconie:

NL92 INGB 0006 3262 56
t.n.v. Diaconie ELGG Groningen

Alvast hartelijk dank!

31 jan. en 7 feb. - Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Muziek hoort bij onze eredienst. Helaas kon dat een groot deel van 2020 maar heel beperkt het geval zijn. We mogen niet samen zingen en we missen onze muziekdiensten enorm.

Gelukkig kan onze cantor-organist Tymen Jan Bronda nog wel zijn medewerking aan de dienst verlenen, en dat geldt meestal voor een voorzanger. De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zet zich al vele decennia in voor de verbreiding van kerkmuziek in het algemeen en lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Daarom collecteren we vandaag voor deze stichting, in de hoop dat muziek in onze diensten binnenkort weer voluit in alle toonaarden en registers kan klinken.

14 en 21 februari - Eigen diaconie

Op momenten waarop en voor doelen waarvoor dat dringend nodig is, springt uw diaconie bij. Om steeds snel te kunnen handelen als dat nodig is, moet de diaconiekas gevuld zijn. Het is al een aantal maanden geleden dat wij voor het laatst voor onze eigen diaconiekas hebben gecollecteerd. Daarom is de collecte van vanochtend voor onze eigen kas bestemd.

28 februari en 7 maart Kerk in Actie | Zending

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Daar wonen, vergeleken met de omringende landen, veel christenen (25 tot 30 procent van de bevolking). Christelijke instellingen vervullen er vaak een regionale functie. Zo ook de Near East School of Theology (NEST), waaraan Wilbert van Saane namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie is verbonden. NEST trekt veel studenten uit Syrië, maar leidt ook predikanten op voor landen als Libanon, Israël/Palestina en Armenië. Graag ontvangen wij uw bijdrage voor dit doel.

14 en 21 maart - Lutherse vakantieweken

Elk jaar collecteren we in het voorjaar voor hen die door persoonlijke omstandigheden straks moeilijk met vakantie kunnen gaan. Te weinig geld of een slechte gezondheid kan tot gevolg hebben dat elke vorm vakantie een

illusie lijkt. Wij willen het voor deze mensen mogelijk maken ook het vakantiegevoel te ervaren, en wel door er een week tussenuit te kunnen in de lutherse vakantiehuizen. De collecteopbrengst van deze morgen kan hen al een eindje op weg helpen. Helpt u mee?

28 maart en 4 april - Kerk in Actie | Werelddiaconaat

In Pretoria (Zuid-Afrika) groeien zwarte jongeren veelal op in een voor hen kansarme omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en veertig procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie helpt deze jongeren niet alleen met hun huiswerk, maar leert hen ook sociale vaardigheden aan waardoor ze weerbaarder worden. Zo ontstaan kansen op een beter leven en kan de spiraal van armoede worden doorbroken. Vergroot voor hen die kans door uw bijdrage in de Paascollecte.

11 en 18 april - SchuldHulpMaatje Jong Oldambt

Relatief veel inwoners in de gemeente Oldambt hebben problemen op het gebied van inkomen, werk en scholing, wat zich vertaalt in financiële zorgen. En die zijn er door de coronacrisis bepaald niet minder op geworden. De Stichting Schienvat, voortgekomen uit het jongerencentrum 't Schienvat waarvoor wij vele jaren collecteerden, laat de jongeren in deze regio niet vallen. Met vijf kerken en andere organisaties zette zij SchuldHulpMaatje Jong Oldambt op poten. Ook door zo'n project kan de kerk present zijn in de samenleving!

25 april en 2 mei - Artsen zonder Grenzen

Brandhaarden, rampgebieden, conflictregio's, de wereld heeft er veel te veel. Artsen zonder Grenzen staat altijd aan de frontlinie als het op helpen aankomt. Geeft medische hulp, probeert uitbraak van ziekten te voorkomen en zorgt voor sanitaire voorzieningen. Zij werkt vaak op plaatsen waar andere (hulp)organisaties niet aanwezig kunnen of durven zijn. Het coronavirus maakt hun werk er bepaald niet gemakkelijker op. Daarom willen wij Artsen zonder Grenzen onze steun geven. Zodat zij ook in deze tijd hun zware humanitaire werk kunnen voortzetten ten bate van medemensen in grote nood.

De diaconie

Luther Museum Amsterdam

Ook tijdens de lockdown is het leuk om een museum te bezoeken, maar dan digitaal!

Neem het Luther Museum Amsterdam. Dat bestaat sinds juni 2019 en is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 1722 is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het museum is vanwege corona nu gesloten, maar via de website worden de topstukken getoond:



<http://www.luthermuseum.nl/topstukken>

Verder presenteert dit museum de Luther Academie, in de vorm van een podcastserie.

Beschikbare podcasts, te downloaden via dezelfde website:

- * Henk Verhoef over Luther en Bach
- * Harry Donga over Luther en Amsterdam

Museum Catharijneconvent Utrecht



Museum Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst in Utrecht. Het museum is gevestigd in het voormalige klooster het Catharijneconvent, dat vermoedelijk reeds in de 12de eeuw gewijd was aan Catharina van Alexandrië.

Ook dit museum is momenteel gesloten, maar ook hier kunt u online terecht, onder de titel

Museum aan Huis.

Geniet via video's, verhalen e podcasts van onze kunst en de universele thema's die daar bij horen.

<https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/museum-aan-huis/>

Uitgaansagenda Lutherse Kerk

Het is op dit moment niet mogelijk om een concertagenda voor langere tijd te publiceren. Raadpleeg voor alle concerten in de Lutherse Kerk, de Nieuwe Kerk en de Martinikerk de website van Binnenstadskerken:

www.binnenstadskerken.nl



Colofon

Opbouw is het officiële orgaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen. Opbouw verschijnt zes maal per jaar. Er zijn twee edities: *Gemeente* en *Algemeen*. De algemene editie bevat geen persoonlijke gegevens.

74e jaargang nummer 1, 31 januari t/m 27 maart 2021.

Het volgende nummer zal verschijnen op 23 maart 2021.
Kopij inleveren uiterlijk op: **maandag 15 maart.**

Redactie: Erica Greiner
Redactie-adres: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
E-mail redactie: redactieopbouw@elgg.nl

E-mail verzending: verzendingopbouw@elgg.nl