

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



OPBOUW

Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Februari 2022

75^e jaargang, nummer 1

Algemene editie



Bij de afbeelding op de voorpagina:

De gelijkenis van de zaaier, Lucas 8:4-15;
Evangelielesing voor zondag Sexagesima (20 februari).

Bron: <https://www.stmarysregina.ca/>

Bijdragen voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente te kunnen financieren. U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekening, of via een Tikkie:

NL21RABO 0373 7136 14
tnv Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen



Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Bestellen collectebonnen:

De Collectebonnen zijn op een vel ter waarde van € 50 verkrijgbaar. U bestelt ze door het bedrag van € 50 (of het meerdere ervan), plus € 1 voor papier en versturen, over te maken naar rekeningnummer NL21RABO 0373 7136 14 tnv de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen onder vermelding van 'collectebonnen' en uw postadres.

Verzoeken de kerkrentmeesters tevens een e-mail (elgg.kerkrentmeesters@gmail.com) of een briefje (Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen) te sturen; soms komt de informatie namelijk niet volledig op onze bankafschriften terecht en dan kunnen wij de betaling niet thuisbrengen.

U ontvangt de collectebonnen per post thuis.

Inhoud

Inhoud	3
Gedicht: Al die mooie beloften	4
Kerkdiensten februari – maart (april) 2022	5
E-mail en Nieuwsbrief	6
Uit de kerkenraadsvergaderingen dec. '21 en jan. '22	7
Van de kerkrentmeesters	10
Schoonmaakronde	11
Lutherse Schaakdag, 5 maart	12
Gaat u ook mee op vakantie?	12
Veertigdagentijdkalender	13
Van de diaconie: Collectedoelen	14
Collecteoverzicht diaconie november – december 2021	16
Van het LBE: uitvoeringen Matthäus-Passion	17
Open Colleges Jodendom: thuis, in sjoel en onderweg	18
Boek over Maarten Luther	19
Uitgaansagenda Lutherse Kerk	19
Colofon	20

AL DIE MOOIE BELOFTEN

De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.

En in dit liefelijk landschap de zoon
van de maker, aan een boom genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar
vrede, rust.

Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.

Zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.

Rutger Kopland

Kerkdiensten februari – maart (april) 2022

*De diensten beginnen om 10.00 uur in de kerkzaal, tenzij anders vermeld.
In diensten met een  wordt het Heilig Avondmaal gevierd.*

Coronamaatregelen

Vanaf 30 januari kunnen we de kerkdeuren weer open zetten. Iedereen is weer welkom bij onze diensten. We hopen van harte dat dat zo blijft!

Wel geldt nog steeds:

- Mondkapje dragen (op uw plaats mag het af)
- Handen wassen/desinfecteren
- 1,5 meter afstand houden en elkaar de ruimte geven
- Kom niet naar de kerk als u, of een huisgenoot, klachten heeft

Alle diensten worden ook uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en zijn daarna nog een week te bekijken.

FEBRUARI

feb 06 **Laatste zondag na Epifanie**
voorganger: ds. H. Wouda

feb 13 **Septuagesima**
voorganger: ds. W. Tinga

feb 20 **Sexagesima**
voorganger: ds. J. Nottelman

feb 27 **Quinquagesima**
voorganger: drs. D. Vos

MAART

mrt 6 **Invocavit**
voorganger: pastor L.W. Jansen

mrt 13 **Reminiscere**
voorganger: drs. A.E. Reichman-Scheffer

mrt 20 **Oculi**
voorganger: ds. M. Baas

mrt 27 **Laetare**
voorganger: ds. Y.C. de Groot

APRIL
apr 3 **Judica**
voorganger: ds. L.O. Giethoorn

apr 10 **Palmarum, Palmzondag**
Muziekdienst met het Stabat Mater van Pergolesi
(onder voorbehoud)
voorganger: ds. J. Nottelman

E-mail en Nieuwsbrief

Opbouw verschijnt om de twee maanden. Dat is niet heel vaak. Soms komt er informatie tussendoor, die niet kan wachten. Zeker in de situatie rond corona is dat het geval. De kerkenraad stuurt dan een e-mail rond aan alle leden/vrienden, van wie een e-mailadres bekend is. Is er meer te vertellen, dan sturen wij een digitale Nieuwsbrief.

Ontvangt u deze e-mail en Nieuwsbrief nog niet, maar zou u dat wel willen? Geef dan uw e-mailadres door, via info@elgg.nl.

Uit de kerkenraadsvergaderingen dec. '21 en jan. '22

Op **14 december** vergadert de kerkenraad op 1,5 meter afstand in de kerkzaal, onder de gezellig verlichte kerstboom. Allerlei zaken die met Kerst te maken hebben worden besproken: het versturen van kerstkaarten, het versieren van de kerstboom, het organiseren van de aanmelding voor de dienst op Eerste Kerstdag en de vormgeving van die dienst. De jongeren van de catechesegroep zullen er zoveel mogelijk bij worden betrokken.

Wij weten dan nog niet dat er op 18 december weer een persconferentie zal plaatsvinden, waarin een nieuwe lockdown wordt afgekondigd. Een streep door de rekening: de dienst op 25 december kan alleen online worden gevolgd. Versieren van de kerstboom, dat komt er niet eens meer van.

Bij de terugblik zijn er lovende woorden over de cantatedienst op 14 november in samenwerking met het Luthers Bach Ensemble. Een mooie dienst, waar veel belangstelling voor was (meer dan er plaatsen waren). Ook kunnen we terugkijken op een zinvolle en intieme viering van Eeuwigheidszondag, een week later.

Ook de komende diensten worden besproken. Later is gebleken dat de diensten van 19 december en 9 januari niet door konden gaan, resp. vanwege de lockdown en ziekte.

De catechesegroep is van start gegaan. Er zijn nu twee geslaagde bijeenkomsten geweest. De jongelui zijn enthousiast en bij de 7 deelnemers vanuit de gemeente heeft zich spontaan nog een achtste van buiten aangesloten. Er staan nog 5 bijeenkomsten gepland. Degenen die dat willen, zouden dan in september 2022 belijdenis kunnen doen.

Dan bespreken we het bezinningstraject. De gemeentebijeenkomst van 21 november is over het algemeen als positief en opbouwend ervaren (zie voor een verslag Opbouw 2021-6, blz. 8 e.v.). Annemiek kan verder met de zaken die naar voren zijn gekomen.

De opname van het gesprek kon naderhand worden teruggekeken, wat niet iedereen plezierig vond. Een volgend gesprek zal daarom alleen live worden uitgezonden en niet langer blijven staan.

Om het bezinningstraject voldoende tijd en ruimte te geven, zal de Dienstenorganisatie worden gevraagd de overeenkomst met onze interim-predikant te verlengen tot 1 januari 2023.

In januari zal gesproken worden met de mensen, die in november interesse voor de kerkenraad kenbaar hebben gemaakt.

De begrotingen van de Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen worden goedgekeurd. Ze zijn gepubliceerd in Opbouw nr 6. Er is geen

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een complete begroting op te vragen of in te zien.

Tenslotte wordt P. in het zonnetje gezet. Haar lidmaatschap van de kerkenraad loopt eind 2021 af. Zij wil nu graag toetreden tot de bezoekgroep. Petra wordt bedankt voor haar jarenlange inzet in de kerkenraad, vanaf 2007. We willen op een later moment in een dienst aandacht besteden aan het einde van haar ambtstermijn.

Ook op **11 januari** is het afstand houden, deze keer in de foyer.

Allereerst is er post van de Evangelisch-Lutherse Synode. Wij worden uitgenodigd voor een kerkenradendag, 5 februari in Utrecht (inmiddels uitgesteld, red.). Thema: onze toekomst. Ook wil de ELS graag een gesprek met de drie lutherse gemeenten in Groningen en Friesland, over de toekomst en de visie op kerkelijke presentie. Een datum daarvoor wordt nog vastgesteld.

Verder stemt de kerkenraad in met 3 wijzigingsvoorstellen op de kerkorde van de PKN, zoals gevraagd.

De diensten zijn nu nog alleen online, maar we rekenen erop dat na de persconferentie van 25 januari de kerkdeuren weer open kunnen.

Annemiek werkt, samen met Renze, aan verbreding van het pastoraat. Niet alleen ouderen en zieken, maar ook andere gemeenteleden zouden aandacht moeten krijgen. De kerkenraad gaat ermee akkoord dat hierover wordt overlegd met een predikant van buiten de gemeente, die dan bijstand in het pastoraat zou kunnen gaan verlenen.

Zoals bij elke vergadering, bespreken we ook nu het bezinningsproces. Er komen vier thema's naar voren:

1. Ruimte maken voor vernieuwing
2. Met de vernieuwde kerkenraad straks nieuwe plannen gaan maken
3. Participatie vanuit de gemeente bevorderen, talent benutten
4. Taken vergemakkelijken, werkdruk verminderen.

Het proces moet zich van onder af ontwikkelen, niet volgens een gegeven model. Er gebeuren nu al wel nieuwe dingen. Door het aantreden van nieuwe kerkenraadsleden, en door corona, loopt het proces wel vertraging op.

De taken van de interim-predikant zijn anders dan die van een gemeentepredikant. Het voorgaan in diensten en schrijven van meditaties b.v. kost veel tijd, die af gaat van het bezinningsproces. Afgesproken wordt, dat Annemiek minder vaak zal voorgaan. Meditaties kunnen ook door anderen worden geschreven, of worden vervangen door een gedicht of iets dergelijks.

A. zal m.i.v. april haar kerkenraads- en diaconielidmaatschap neerleggen, waardoor zij dan ook geen voorzitter meer is. We ontvangen een overzicht van haar vele werkzaamheden. Deze moeten opnieuw verdeeld worden, als de kerkenraad is aangevuld.

Kerkrentmeester P. meldt dat er in 2021 ca. 32.000 euro aan vrijwillige bijdragen is ontvangen. We kunnen dus aanspraak maken op de toegezegde 5000 euro van het Luthers Diakonessenhuis Fonds. Omdat verder de uitgaven meevielen, o.a. door de vacature, staan we er nu vrij goed voor.

Van de kerkrentmeesters

Bijdragen levend geld in 2021

Na het einde van het jaar 2021 hebben we een voorlopige telling gemaakt van de bijdragen levend geld die de gemeente in dit jaar heeft ontvangen. De voorlopige telling komt uit op € 34.000 bijdragen levend geld in 2021, waarvan € 31.900 vrijwillige bijdrage en € 2.100 uitgangscollecte.

Gezien de onzekerheid waarmee we als samenleving door de coronapandemie te maken hebben en gezien het bezinningstraject dat de gemeente op dit moment doorloopt was een daling van de vrijwillige bijdragen te verwachten en is het bedrag van € 34.000 bijdragen leven geld als een hoopgevend en sterk teken van verbondenheid met de gemeente te beschouwen.

Zoals u in de grafiek hieronder ziet, is sinds de laatste telling in november een enorme stroom van bijdragen op gang gekomen. Deze ontwikkeling is zeker ondersteund door de oproepen in Opbouw, de nieuwsbrieven en via andere kanalen. We konden natuurlijk ook verwijzen naar de subsidie door het Luthers Diaconessenhuis Fonds (LDF) dat ook in 2021 alle vrijwillige bijdrage boven de € 26.000 wilde verdubbelen, tot een maximum van € 5.000. Met uw steun is het gelukt om dat doel te bereiken en we zullen dan ook met gepaste trots aan het LDF mededelen dat de "verdubbelactie" geslaagd is en het LDF om uitbetaling van de volledige subsidie voor 2021 verzoeken.

Dank aan u allen voor uw gulle gaven!



Actie Kerkbalans 2022

Ook dit jaar doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans. Over de financiële situatie van de gemeente kunt u in iedere editie van Opbouw lezen. We streven ernaar de som van de vrijwillige bijdragen van de leden en vrienden op een hoger niveau te krijgen, opdat deze tenminste meestijgen met de jaarlijkse stijging van de lasten. 2022 is het derde en laatste jaar waarin we daarin door het LDF worden ondersteund: vrijwillige bijdragen boven € 26.000 worden door het LDF verdubbeld, tot maximaal € 5.000.

De gemeente heeft de ANBI-status. Giften aan onze gemeente kunt u daarom in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. De belastingdienst accepteert bij een periodieke gift de aftrek van de volledige gift, zonder drempelbedrag. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst bij "periodieke gift". De overeenkomst die de belastingdienst als voorwaarde voor een periodieke gift vraagt, sturen we u graag toe.

In deze Opbouw Nr. 1 vragen wij u om uw vrijwillige bijdrage in het kader van de **Actie Kerkbalans**. We sturen daarvoor geen acceptgiro's meer mee, maar vragen u uw bijdrage zelf over te maken naar de rekening van de gemeente (voor het rekeningnummer zie blz. 2 of de één na laatste bladzijde van Opbouw). Als u bij uw eigen bankrekening een periodieke overschrijving instelt, hoeft u er verder niet meer aan te denken. In Opbouw Nr. 3, 5 en 6 zullen we opnieuw uw bijdrage vragen voor deze Actie Kerkbalans.

Mocht u vragen hebben in verband met de Actie Kerkbalans 2022, of wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van een periodieke gift, dan kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen, elgg.kerkrentmeesters@gmail.com.

Schoonmaakronde

Op dinsdag 8 en woensdag 9 februari wordt er weer een schoonmaakronde georganiseerd.

Net als vorig jaar gaan we in een paar rondes de kerk bij langs.

Idee is dat er vanaf 9/9.30 uur wordt gestart tot ca een uur of 1.

Hebben jullie zin om mee te helpen: dan horen wij dat natuurlijk graag!

Ivm de regelgeving: we houden per ruimte kleine groepjes aan, met max. 6 vrijwilligers per dag.

Betty Knigge

luthersekerk@binnenstadskerken.nl

Lutherse Schaakdag, 5 maart

Voor de inmiddels 17^e keer zal een Lutherse Schaakdag worden gehouden op zaterdag 5 maart 2020 in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. Ontvangst vanaf 10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde rond 16.00 uur. De dag staat onder auspiciën van de Vrienden van Hoekelum en wordt geleid door Hans Mudde, Tejo Hagen en Kees Mijderwijk.

Na het succes van al zoveel vorige Schaakdagen belooft het weer een genoeglijke dag te worden met een gemengd programma.

Hoofdschotel is een schaaktoernooi met korte partijen (geen snelschaak) waaraan zowel ervaren als minder ervaren schakers en schaaksters met plezier kunnen deelnemen. Het gebruikelijke 'smeuïg voorafje' zal ditmaal door Tejo Hagen worden bereid.

De deelnemersprijs (inclusief lunch, koffie, thee) bedraagt € 25, te voldoen bij aankomst. De lunch vindt in het Kasteel plaats. Opgave liefst zo snel mogelijk doch uiterlijk 25 februari a.s. bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk, tel. 070 365 97 38, het liefst per e-mail: hansmudde@planet.nl

Gaat u ook mee op vakantie?

*Het vakantiebureau organiseert **vakanties met aandacht** voor senioren en mensen met een zorgvraag. De vakanties zijn van zaterdag tot zaterdag, zijn verspreid door het jaar heen en vinden plaats in Dennenheul in Ermelo, Nieuw Hydepark in Doorn en Hotel IJsselvliedt in Wezep. Ook kunt u kiezen voor een van onze vaarvakanties op het schip Prins Willem-Alexander.*

Tijdens de vakantieweken kun u deelnemen aan allerhande activiteiten. U kunt wandelen of (rolstoel/duo) fietsen in de prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van een optreden. U kunt zelf kiezen waar u aan deel wilt nemen.

Onze vrijwilligers ondersteunen u daar waar nodig. Ook als u een zorgvraag heeft, staan de vrijwilligers voor u klaar: verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent.

De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland en hebben een open protestants-christelijk karakter: iedereen is van harte welkom! Een predikant of geestelijk verzorger is aanwezig, verzorgt de zondagse viering en is beschikbaar voor een goed gesprek.

Meer informatie / reserveren

Wilt u meer informatie over onze vakantieweken of een vakantie aanvragen? Vraag dan onze vakantieids aan via info@hetvakantiebureau.nl, (0343) 74 58 90 of kijk op onze website: www.hetvakantiebureau.nl. Hier vindt alle informatie over data, tarieven en voor wie de vakantieweken bedoeld zijn.



Vrijwilliger worden? Vakantieplezier staat centraal!

Lijkt het u leuk om onze vakantieguesten een heerlijke onbezorgde week te bezorgen? Meld u dan nu aan als vrijwilliger.

Aanmelden kan via www.hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger, hier vindt u ook meer informatie over ons vrijwilligerswerk.

Of u kunt contact opnemen met Wim van der Tas, onze coördinator vrijwilligers wvandertas@hetvakantiebureau.nl, (0343) 74 58 98

Wij verwelkomen u graag!

Veertigdagentijdkalender



De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt. De kalender is gratis te bestellen via:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender>.

Van de diaconie: Collectedoelen

Algemeen

Doordat door de maatregelen om corona te bestrijden vaak minder kerkgangers dan voorheen de dienst kunnen bijwonen, zijn we ertoe overgegaan om in de regel niet eenmaal, maar tweemaal voor hetzelfde doel collecteren. In de vorige Opbouw hebben we op pagina 19-20 dit besluit nader toegelicht. Kort gezegd: door ons te concentreren op enkele thema's en binnen zo'n thema tweemaal voor een specifiek doel te collecteren, hopen we meer betrokkenheid te krijgen bij het doel van de collectes. En dus een hogere opbrengst.

30 januari en 6 februari - Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Muziek hoort bij onze eredienst. Helaas kon dat ook het afgelopen jaar maar heel beperkt het geval zijn. Bij tijden mochten ook de gemeenteleden de dienst niet bijwonen. Als gemeente missen we onze muziekdiensten enorm. Gelukkig kunnen onze cantor-organist Tymen Jan Bronda en een voorzanger nog wel hun medewerking verlenen. De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zet zich in voor de verbreiding van kerkmuziek in het algemeen en lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Daarom collecteren we nu voor deze stichting, in de hoop dat muziek in onze diensten binnenkort weer voluit kan klinken.

13 en 20 februari - Eigen diaconie

Op momenten waarop en voor doelen waarvoor dat dringend nodig is, springt uw diaconie bij. Om steeds snel te kunnen handelen als dat nodig is, moet de diaconiekas gevuld zijn. Het is al een aantal maanden geleden dat wij voor het laatst voor onze eigen diaconiekas hebben gecollecteerd. Daarom is de collecte van vanochtend voor onze eigen kas bestemd.

27 februari en 6 maart - Kerk in Actie | Zending

In het dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Er is gebrek aan grond en één gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Op hun demonstratieboerderij trainen Rwandese diaconessen elk jaar 150 boeren en boerinnen. Ze leren hen over veeteelt en verbouw van groenten en fruit met moderne hulpmiddelen. Na de training begeleiden ze hen in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Een doel dat onze bijdrage zeker verdient!

13 en 20 maart - Lutherse vakantieweken

Elk jaar collecteren we in het voorjaar voor hen die door persoonlijke omstandigheden straks moeilijk met vakantie kunnen gaan. Te weinig geld of een slechte gezondheid kan tot gevolg hebben dat vakantie een illusie lijkt. Wij willen het voor deze mensen mogelijk maken ook het vakantiegevoel te ervaren, en wel door er een week tussenuit te kunnen in de lutherse vakantiehuizen. De collecteopbrengst kan hen al een eindje op weg helpen. Helpt u mee?

27 maart en 3 april - SchuldHulpMaatje Jong Oldambt

Relatief veel inwoners in de gemeente Oldambt hebben problemen op het gebied van inkomen, werk en scholing, wat zich vertaalt in financiële zorgen. En die zijn er door de coronacrisis bepaald niet minder op geworden. De Stichting Schienvat, voortgekomen uit het jongerencentrum 't Schienvat waarvoor wij vele jaren collecteerden, laat de jongeren in deze regio niet vallen. Met vijf kerken en andere organisaties zette zij SchuldHulpMaatje Jong Oldambt op poten. Ook door zo'n project kan de kerk present zijn in de samenleving!

10 en 17 april - Kerk in Actie | Werelddiaconaat

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk van de Libanese hoofdstad Beiroet, zijn de problemen immens. Geweld, verslaving, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum biedt psychosociale hulp en helpt jongeren om hun trauma's te verwerken. Ook wordt huiswerkbegeleiding gegeven en kan een vaktraining worden gevolgd. Met de collecteopbrengst op Palmzondag en met Pasen dragen wij als gemeente bij aan betere kansen voor deze jongeren.

24 april en 1 mei - Artsen zonder Grenzen

Brandhaarden, rampgebieden, conflictregio's, de wereld heeft er veel te veel. Artsen zonder Grenzen staat altijd aan de frontlinie als het op helpen aankomt. Geeft medische hulp, probeert uitbraak van ziekten te voorkomen en zorgt voor sanitaire voorzieningen. Zij werkt vaak op plaatsen waar andere (hulp)organisaties niet aanwezig kunnen of durven zijn. Het coronavirus maakt hun werk er bepaald niet gemakkelijker op. Daarom willen wij Artsen zonder Grenzen onze steun geven. Zodat zij ook in deze tijd hun zware humanitaire werk kunnen voortzetten ten bate van medemensen in grote nood.

Collecteoverzicht diaconie november – december 2021

De afgelopen lockdown had natuurlijk ook zijn gevolg voor de diaconale collectes. Kerkdiensten zonder kerkgangers leiden tot minder opbrengst. Gelukkig wordt er wel regelmatig geld overgemaakt naar onze bankrekening. Voor het Ziekenpastoraat Groningen, een eigen doel van de diaconie, konden wij € 76,20 overmaken. De collecteopbrengst voor Kerk in Actie, bestemd voor de landelijke, financiële ondersteuning van pastorale projecten bedroeg € 106,00 en de jaarlijkse kerstcollecte, Kinderen in de Knel, die dit jaar bestemd was voor kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland bracht € 170,00 op.

Namens de ontvangers worden alle gevers hartelijk bedankt!

Van het LBE: uitvoeringen Matthäus-Passion

Na twee jaar op rij deze hoeksteen van de passietijd te hebben moeten missen, voert het Luthers Bach Ensemble Bachs Matthäus-Passion opnieuw uit in haar eigen geënceneerde versie.

Een andersoortige uitvoering, eentje met meer nadruk op de expressieve, emotionele aspecten van de Mattheüs Passie. In de semiscenische presentatie van het Luthers Bach Ensemble zijn de solisten en het koor alledaags gekleed en zingen zij alles uit het hoofd. Hierdoor wordt de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek voelbaar vele malen groter. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie.

Reserveer nu alvast de datum in uw agenda. Wij hopen spoedig de kaartverkoop online te hebben!

18 maart 19:30 Petrus & Pauluskerk Loppersum

19 maart 19:30 Sint Martinuskerk Sneek

20 maart 15:00 Martinikerk Doesburg

25 maart 19:30 Grote kerk Harderwijk

26 maart 19:30 Der Aa-kerk Groningen

27 maart 14:30 Der Aa-kerk Groningen

Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Roder Jongenskoor | Marc Pantus, regie & Christus | Benedict Hymas, Evangelist

Cressida Sharp, sopraan I | Agnes van Laar, sopraan II | Tobias Segura

Peralta I | David van Laar, altus II | William Knight, tenor | Matthew Baker,

bas

Zie voor actuele informatie en kaarten: <https://luthersbachensemble.nl>.

Open Colleges Jodendom: thuis, in sjoel en onderweg

Start op 21 maart 2022

Wat bedoelen we als we het hebben over het Jodendom, want 'het Jodendom' bestaat niet. Wat houdt 'Joods leven' in? En wat is de achtergrond van alle rituelen en gebruiken? Dit zijn de vragen die bezoekers van de synagoge in Zuidlaren stellen. Slechts weinigen hebben iets van het Jodendom van binnenuit meegemaakt, door bijvoorbeeld een sjoeldienst of door één van de feestdagen in huiselijke kring mee te maken.

In vier avonden zal Lex van de Star u meenemen in het Joodse leven van nu. Aan bod komt de veelzijdigheid van het Jodendom, religie en traditie, de band met Israël, de impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de persoonlijke geschiedenis en de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur.



Wanneer: 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2022
Locatie: Aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetstrijderslaan 220, Groningen en 4 april 2022 in de Synagoge, Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,-
Docent: Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth haTsafon

Meer informatie en aanmelden via de website van Theologische Verdieping Groningen: www.tvg-groningen.nl.

Voor uw en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.

Boek over Maarten Luther

Onlangs is een nieuw boek verschenen over Luther: 'Maarten Luther, rebel der genade'. Het is geschreven door ds. Bert van der Woude, predikant van de Protestantse Gemeente Winschoten en tevens docent bij de TVG in Groningen.

Dit boek betreft een bundeling van artikelen over Maarten Luther, die de afgelopen vijf jaar verschenen in het Kerkjournaal (het blad van de protestantse gemeente Winschoten) en de Groninger Kerkbode. Ze zijn opnieuw bekeken, grondig geredigeerd en waar nodig aangevuld of uitgebreid.

(2021 – 180 p./ISBN 9789090354149)

Het boek kan besteld worden bij Bert van der Woude.

Via de mail: blvanderwoude@planet.nl onder opgave van naam en adresgegevens.

Prijs: 25,00 euro, inclusief verzendkosten.

Het bedrag overmaken op bankrekening

NL27 INGB 0000867296 t.n.v. B.L. van der Woude o.v.v. Lutherboek.

U krijgt het boek dan thuisgestuurd.



Uitgaansagenda Lutherse Kerk

Zie voor de concerten in de Lutherse Kerk de website:

www.binnenstadskerken.nl



Colofon

Opbouw is het officiële orgaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen. Opbouw verschijnt zes maal per jaar. Er zijn twee edities: *Gemeente* en *Algemeen*. Leden en vrienden van de ELGG ontvangen de gemeente-editie. De algemene editie bevat geen persoonlijke gegevens.

75e jaargang nummer 1, 6 februari t/m 26 maart 2022.

Het volgende nummer zal verschijnen op 22 maart 2021.
Kopij inleveren uiterlijk op: **maandag 14 maart.**

Redactie-adres: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
E-mail redactie: redactieopbouw@elgg.nl

E-mail verzending: verzendingopbouw@elgg.nl